



01.07.2015

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Για το Δημοψήφισμα της Κυριακής 05.07.2015

Με έκδηλη ανατριχίλα παρακολουθεί ο Ελληνικός Λαός (και όλοι οι λαοί της Ευρώπης και του κόσμου, είναι αλήθεια...) τις ...ασύλληπτες κωλοτούμπες των διαβόητων «εταίρων – δανειστών», αυτής της δράκας τοκογλύφων – απατεώνων – οικονομικών δολοφόνων κρατών και πολιτισμών, που με λύσσα επιτίθενται απέναντι στους Έλληνες, με σαφή τιμωρητική διάθεση προκειμένου να τσακίσουν το αδάμαστο φρόνημα του λαού, που λέει «φτάνει πια» στις πολιτικές των μνημονίων που του χαντακώνουν τη ζωή. Πρώτα ήταν η «αποδοχή» της πρότασης της ελληνικής Κυβέρνησης ως βάση συζήτησης, μετά ο σκεπτικισμός και η απόρριψη (με τα περίφημα ...game over του κ. Τουσκ – ναι, αυτής της Πολωνέζας ...καμαριέρας του Σόιμπλε...), κατόπιν η επίδοση πρότασης – τελεσιγράφου 12 δις. για 18 μήνες (!!!) και – τέλος – οι ...διορθώσεις για το ΦΠΑ στα νησιά [μετά την αποχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης από τις διαπραγματεύσεις και την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος]. Από όλα ...έχει ο μπαξές αυτού του ... «δημοκρατικού» μαγαζιού, ακόμη και την ...απαγόρευση εισόδου (!!!) στον (εκλεγμένο!) Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής Κυβέρνησης στο (μη εκλεγμένο – που κάνει όμως κουμάντο !!!) Eurogroup... Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς: αλληλεγγύη;;; δημοκρατική ευαισθησία;;; προσπάθεια για συνεννόηση – κατανόηση;;; Αλλά, αυτοί ήταν ΠΑΝΤΟΤΕ οι διαβόητοι «θεσμοί» (ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ) και κάποτε οι αυταπάτες τελειώνουν... Αυτή την Κυριακή, μια για πάντα και γι' αυτούς και για εμάς...

Προσπαθούν να ακυρώσουν τη δυναμική από τις Εκλογές της 25^{ης} Γενάρη, που έστειλαν στα αζήτητα τους ...εγχώριους Γερμανοτσολιάδες φίλους τους [ένα βδελυρό και σιχαμένο πολιτικό προσωπικό που ξέρει μόνο να λέει «ναι» στις όποιες παράλογες απαιτήσεις, αρκεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ξένων και ντόπιων πατρώνων του, του μεγάλου κεφαλαίου...]. **Βέβαια, τους δίνει τη δυνατότητα να ... «παίζουν» παρόμοια παιχνιδάκια καταστροφής και η εμμονή της Κυβέρνησης στην περιβόητη διαπραγμάτευση εντός του «λάκκου των λεόντων» της ΕΕ και του Ευρώ, η περίφημη λογική win – win που, διαισθανόμαστε, κάθε μέρα που περνάει δείχνει τα όριά της...**

Στο κυριακάτικο δημοψήφισμα, με το περήφανο – λαϊκό – εργατικό **ΟΧΙ**, θα ηττηθούν όχι μόνο οι ...κομισάριοι των μνημονίων και η ντόπια και ξένη καμαρίλα τους, όχι μόνο το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο που αδημονεί να ...ξεσκίσει τις σάρκες των λαϊκών στρωμάτων ακόμη περισσότερο, αλλά και οι όποιες αυταπάτες ότι μπορεί να προκύψει ανάπτυξη και προκοπή μέσα σ' αυτή τη «σφηκοφωλιά» της ΕΕ και του Ευρώ...

Ούτε μία ώρα – ούτε μία ψήφος χαμένη!!! Για να μετατρέψουμε τον ασθμαίνοντα ρόγχο του Καπιταλισμού της Κρίσης σε επιθανάτιο. Για να αναπνεύσουμε – επιτέλους – ελεύθερα σε μία άλλη κοινωνία αλληλεγγύης, κοινωνικής ευαισθησίας και ανθρωπιάς, ενάντια στον κανιβαλισμό των αγορών και των μονοπωλίων, για έναν άλλο διεθνισμό με σεβασμό στον πολιτισμό και τον άνθρωπο...

